

Willy Jacobs



Ben even naar Argentinië ... straks terug thuis

De 19de-eeuwse zeereis van Chrétien Lustermans

Chrétien Lustermans vertrok op 4 januari 1889 voor dag en dauw naar Argentinië. Bij aankomst besloot hij onmiddellijk terug te keren. Hij hield een dagelijks logboek bij van heen en - terugreis. Hedendaagse commentaar en context begeleiden de teksten.

€13,52 PAPERBACK

KOOP NU

ISBN: 9789403734545
63 pagina's

Samenvatting

EVEN NAAR ARGENTINIË... STRAKS TERUG THUIS

Anna Hubertina Caenen, echtgenote van Chrétien Lustermans vond op 4 januari 1889, op de ontbijttafel in Maastricht, een briefje met de boodschap dat manlief voor dag en dauw vertrokken was naar Argentinië. Dit was het begin van een overweldigend avontuur dat door Chrétien nauwgezet is opgetekend. Het is een pakkende getuigenis geworden van een zeereis op het einde van de 19de eeuw, op de Edam II; een stoomschip met hulpzeilen, van de Nederlands Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij (NASM). Zijn dagelijks logboek wordt in dit boek in extenso weergegeven, maar ook becommentarieerd. Bijzonder is dat de hoofdfiguur van dit verhaal, aangekomen in Buenos Aires, geen veertien dagen nodig heeft gehad om te besluiten om onmiddellijk terug te keren met hetzelfde schip. Op de terugreis zien we ook de toon van zijn verslag veranderen.

Specificaties

Auteur	Willy Jacobs
Taal	Nederlands
Bindingsvorm	Paperback
Formaat	210 x 297mm
Kleur	Kleur
Aantal pagina's	63
ISBN	9789403734545
Verschijningsdatum	25-02-2024
Genre	Reizen & Talen > Reisverhalen

Blijf op de hoogte

Volg me op social media

Vind je het leuk om op de hoogte blijven van mijn werk? Volg me dan op de onderstaande social media!

in

POWERED BY 24BOOKPRINT.COM